



Maandbericht december 2018

Overdenking

'ach, niets dan nevel alle aardmens,
nu zo fier!', Psalm 39, 6b

Er klinken nogal wat andere stemmen mee in de psalmen. In deze psalm horen we vooral de stemmen van Prediker en Job. Wat is een mens? Een flard nevel. Een zuchtje wind. Zelfs als de mens stevig op zijn benen staat. Fier en rechtop. Is het in zijn binnenste toch niet veel meer dan gedresseerde wanhoop. Veel meer moeten wij van de mens niet maken.

Een vuistdikke roman waarvan het vorige zomer op het strand wel leek of iedereen die las, heet 'een klein leven'. Ik denk dat deze psalm daar precies over gaat: een klein leven van een mens, verscheurd tussen hoop en verlangen, duistere demonen uit het verleden en het onvermogen zelfs maar een klein leven te leiden. Zo zijn wij, als wij de moed vinden achter onze façades vandaan te komen. Zo zijn wij als wij vallen. Als wij niet meer op onze benen kunnen staan.

De psalm eindigt merkwaardig. Of God hem even met rust kan laten. Even zijn blik van hem wil afwenden zodat hij weer op adem kan komen. Hij heeft zijn portie wel gehad. Ik wilde dat nu niet meteen theologisch dichtplakken. Ik denk even aan de mooie plaatsen die wij in de kerkzaal hebben waar het plafond wat laag is en het licht halfduister. Ik laat mij vertellen dat dat bij uitstek de plaatsen zijn die incidentele kerkgangers opzoeken. Ik denk aan gemeenteleden die even niet meedoen. Een adempauze nodig hebben om misschien later weer de lof te kunnen zingen. Als wij ergens de tijd hebben, zou het toch wel hier moeten zijn. Om ongezien gezien te zijn. Totdat wij U ergens weer vermoeden.

Evert Jan de Wijer

Diaconie

Adventsmaaltijd

Wij nodigen u van harte uit voor de jaarlijkse Adventsmaaltijd op vrijdag **14 december** aanstaande vanaf **18.00 uur** in de Thomaskerk. Na het nuttigen van een stampotmaaltijd wordt de avond omlijst met een muzikale invulling in de kerkzaal, waarna we de avond afsluiten met een kopje koffie of thee. De avond zal tot ongeveer half 9 duren.

Ook nu weer vragen wij u om cadeautjes te maken voor de zeelieden die Kerst vieren in het Zeemanshuis. U kunt denken aan een cadeau van ongeveer € 10,- dat zou kunnen bestaan uit zeep of andere toiletartikelen, een sjaal, een muts, handschoenen, een fleeceplaid, chocolade of een Amsterdam/Holland souvenir, alles ingepakt in een feestelijk inpakpapier. Elk jaar weer zijn de ontvangers blij verrast met de attenties van de Thomaskerk.

U kunt zich **tot en met 9 december** opgeven via bureau@thomaskerk.nl

Vermeld uw naam en het aantal personen en of u vegetarisch eet of andere dieetwensen heeft.

Graag tot 14 december!

Kerkdiensten

2 december	10.30 uur	Ds. E.J. de Wijer, Eerste Advent, Schrift & Tafel m.m.v. Wout Oosterkamp, bas
9 december	10.30 uur	Ds. R.J. van Zwieten, Tweede Advent, m.m.v. Matthijs Koene, panfluit
16 december	10.30 uur	Ds. E.J. de Wijer, Derde Advent, boekentafel, m.m.v. kinderkoor Nieuw Vocaal Amsterdam
23 december	10.30 uur	Mw. ds. J. van Rijn, Vierde Advent, m.m.v. Matthijs van der Moolen, trombone
24 december	17.30 uur	Ds. E.J. de Wijer, Kerstvesper
25 december	10.30 uur	Ds. E.J. de Wijer, Kerstmorgen, m.m.v. Thomascantorij en Wout Oosterkamp, bas
30 december	10.30 uur	Ds. C. van den Broeke m.m.v. Marijke Beute, mezzo-sopraan en Miriam Olsen, viool
31 december	17.30 uur	Ds. E.J. de Wijer, Vesper Oudjaar

Informatie over de solisten staat vermeld op de website.

Thomascantorij 2018

Op Eerste Kerstdag, dinsdag 25 december, zal de Thomascantorij meewerken aan de viering.

Op de volgende dinsdagavonden wordt er gerepeteerd in de Thomaskerk van 19.45 – 21.00 uur:

-Dinsdag 4 december

-Dinsdag 11 december

-Dinsdag 18 december

-Dinsdag 25 december, Kerstmorgen, generale repetitie om 9.15 uur. Viering om 10.30 uur.

Opgeven kan bij cantor-organist Harmen Trimp via email harmentrimp@hotmail.com of via telefoon 06-41705850.

Het Verhaal van Kerst

Een geëngageerd en persoonlijk verhaal afgewisseld met muziek, waarbij Ruben van Zwieten reflecteert op de huidige tijd. Na afloop borrel in de Nieuwe Poort.

Woensdag 19 december 20.30 uur Thomaskerk

Agenda

4 december	12.30 uur	ThomasLunchconcert
12 december	14.00 uur	Meelezen op woensdag
13 december	20.15 uur	Concert Amstel Strijkers Ensemble
14 december	18.00 uur	Adventsmaaltijd
16 december	18.00 uur	Christ Church Amsterdam, Christmas Carols
18 december	12.30 uur	ThomasLunchconcert
19 december	14.00 uur	Meelezen op woensdag

Activiteiten

Stiltekapel

De Stiltekapel biedt midden in de week een moment van rust en bezinning. U bent welkom om even bij te komen, te bidden of een kaarsje aan te steken. De kapel is elke woensdag geopend van 12.30 tot 13.30 uur (bereikbaar via de hof achter de kerk).

ThomasBoek

10 januari 2019 bespreken wij in ThomasBoek "De Heilige Rita" van Tommy Wieringa. Het boek is een ode aan het Twentse land, maar boven alles is het een grappig en ontroerend pleidooi voor mededogen.

Zoals altijd, is het vooraf gelezen hebben van het boek niet noodzakelijk, maar altijd aan te bevelen. Hartelijk welkom!

ThomasOpen presenteert:

Lunchconcerten

4 december	-	Het Mauna Ensemble Daniel Leenders, viool; Ana Brandao, viool; João Abreu, altviool; Dominika Kaczmarczyk, cello
18 december	-	Het Jules Verne trio Jan van der Plas, cello; Sara Mazzarotte, viool; Stephan Harsono, piano

U bent welkom vanaf 12.00 uur. Er is dan koffie en thee, de toegang is gratis.
De concerten vangen aan om 12.30 uur en duren een half uur.

Leerhuis Amsterdam Tenach & Evangelie

-Koran lezen

Wie zeggen de Joden, Christenen en Moslims dat ik ben?

De bijeenkomsten worden geleid door Anton Wessels

Zaterdag 1 en 15 december 10.30 uur Thomaskerk

-Barths appèl aan de politiek

Inleider: Wilken Veen

Dinsdag 4 december 20.00 uur Thomaskerk

-Koplands aardse mystiek

Inleider: Martien Brinkman, schrijver van “Hun God de mijne?” en “Dichtbij het onuitsprekelijke”.

Declamatie: Pieter Jan Mellegers

Muziek: Hermine Deurloo, mondharmonica en Rembrandt Frerichs, piano.

Dinsdag 11 december 20.00 uur ThomasTheater

Toegang: € 10,=

Colofon

Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam

Telefoon 020-673 81 71 (koster Roelf Koning)

www.thomaskerk.nl

Predikant: ds. Evert Jan de Wijer, tel. 020-673 92 30

Email: predikant@thomaskerk.nl

Telefonisch spreekuur: dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 – 10.00 uur.

Inloopspreekuur in de predikantskamer: iedere woensdag tussen 12.00 en 14.00 uur.

Pastorale nood: telefonisch via doorschakeling 24/7 bereikbaar.

Voorzitter kerkenraad: Jan Piek tel. 020-661 10 00

Koster: Roelf Koning tel. 020-673 81 71

Autodienst: Dick van Dijk tel. 020-644 88 11