



Maandbericht mei 2019

Overdenking

*'Word wakker, waarom slaap je, o Heer!-
ontwaak,
verwerp ons niet voorgoed' (Psalm 44, 24)*

Eigenlijk had ik de indruk dat het aan het overwaaien was. Toen ik vroeger in de kroeg - zolang is het dus allemaal geleden - wel eens vertelde dat ik theoloog was, kreeg ik geheid het verhaal over religie als oorzaak van alle oorlog en als goede tweede de vraag waarom mensen zoveel ellende overkomt, als God zou bestaan. Dan zou hij daar toch iets aan moeten of kunnen doen? Ik stamelde dan meestal iets over menselijke verantwoordelijkheid maar erg overtuigend was dat niet. Tegenwoordig hoor ik het nog maar weinig. Meestal is er veel interesse. In God en zelfs in religie als dragende grond van ons bestaan. Iets wat wij eigenlijk best missen in een bestaan dat ons leert enkel en alleen voor onszelf te gaan.

Maar hier - in deze psalm - keert de vraag naar God en de relatie met de ellende in ons bestaan onverkort terug. De vaders hebben de kinderen verteld van Gods grote daden. Dat niet hun zwaard of hun kracht hen van hun vijanden hebben bevrijd, maar dat dat God was en God alleen. Maar het zijn wel oude verhalen van lang geleden. Het is niet de werkelijkheid die de kinderen nu ervaren. Zij worden door God uitgeleverd aan hun vijanden. Zij worden voor niets verkocht. Zelfs God wordt er niet rijk van, stelt de psalm. 'Heel de dag', zo luidt de meest woedende exclamatie, 'heel de dag worden wij vermoord om U. Beschouwd als kleinvee voor de slacht'. Israël heeft zo vaak in deze omstandigheden verkeerd dat het onmogelijk is om uit te maken over welke historische situatie het nu precies gaat. Maar het is vandaag eveneens amper mogelijk om niet te denken aan al die situaties, ook hier in Amsterdam, waarin inderdaad joden opgehaald en vermoord werden, als betrof het kleinvee voor de slacht.

We lezen een woedende psalm. Een psalm die zich openbaar afvraagt waar God blijft. De psalmist laat zich ook niet afschepen met mijn slappe verhaaltje over menselijke verantwoordelijkheid. Die hebben zij genomen. Zij hebben zich gehouden aan alle geboden van de Heer. Van hun kant van het verbond hebben zij niets nagelaten. Het is de Heer die slaapt. Het is de Heer die niet thuisgeeft. Hier heeft de psalm iets van Job. De man die eveneens weigert te geloven dat er ook maar iets van zijn kant is dat aanleiding geeft tot zijn ellende.

Het is een psalm die mij bevalt. Misschien wel meer dan de welwillendheid die vandaag God en religie ten deel valt. Het is de woedende eis om gerechtigheid. Die eis zou niet alleen de mens wakker moeten houden, maar ook God. En als beiden opstaan, dan gebeurt er wat.

Evert Jan de Wijer

Kerkdiensten

5 mei	10.30 uur	Mw. Ds. I. Otten
12 mei	10.30 uur	Ds. E.J. de Wijer, boekentafel
19 mei	10.30 uur	Ds. E.J. de Wijer
26 mei	10.30 uur	Ds. A. van Ligten
30 mei	10.00 uur	Verschillende voorgangers Hemelvaartsdag, dienst in Beatrixpark
2 juni	10.30 uur	Ds. E.J. de Wijer, Schrift & Tafel

Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag organiseren de gezamenlijke kerken in Amsterdam-Zuid een dienst in het Beatrixpark. Zingen in de buitenlucht, samen stil zijn, genieten van muziek en ontmoeting bij de koffie. Iedereen is van harte welkom. Neem wel iets mee om op te zitten – voor jezelf of voor een ander!

Met verschillende voorgangers en pianist Jurriaan Berger.

Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36.

Donderdag 30 mei om 10.00 uur in het Beatrixpark, ingang Diepenbrockstraat

ZONDAG 5 MEI VRIJHEIDSMAALTIJD IN DE THOMASKERK

Na de mooie bijeenkomst vorig jaar organiseert de Thomaskerk, op uitnodiging van het 4 en 5 mei comité, op zondag 5 mei opnieuw een Vrijheidsmaaltijd. Dit jaar is het thema 'Familie Amsterdam' en gaat over de kunst van het samenleven.

De Vrijheidsmaaltijd wordt gehouden van 16.30 tot 18.30 uur met een speciaal voor die dag samengesteld programma:

16.30 uur:	Inloop
16.45 uur:	Met Marja Vuijsje spreken we over hoe ouders <i>wel of niet</i> vrijheid doorgeven.
17.30 uur:	Toast op de Vrijheid en Maaltijd
18.25 uur:	Slotwoord

Iedereen is welkom, deelname is gratis.

Wel opgeven via thomasvrijheidsmaaltijd2019@gmail.com

Meer informatie op www.4en5meiamsterdam.nl



Agenda

1 mei	15.00 uur	ThomasThee
5 mei	16.30 uur	Vrijheidsmaaltijd
8 mei	14.00 uur	Meelezen op woensdag
9 mei	20.00 uur	ThomasBoek
14 mei	12.30 uur	ThomasLunchconcert

15 mei	14.00 uur	Meelezen op woensdag
	15.00 uur	ThomasThee
24 mei	19.30 uur	ThomasFilm
28 mei	12.30 uur	ThomasLunchconcert
29 mei	14.00 uur	Meelezen op woensdag
	15.00 uur	ThomasThee

Activiteiten

Stiltekapel

Iedereen die behoefte heeft aan een moment van stilte, bezinning of gebed kan de Stiltekapel in de Thomaskerk bezoeken. Op de boekentafel bij de ingang liggen onder andere gebedenboeken, psalmberijmingen en meditatielectuur. Er ligt een intentieboek om een persoonlijke gedachte of een gebed in op te schrijven. De Kapel is elke woensdag geopend van 12.30 tot 13.30 uur en is bereikbaar via de hof achter de kerk.

ThomasThee

Op de woensdagen 1 mei, 15 mei en 29 mei bent u tussen 15.00 en 16.30 uur van harte uitgenodigd bij de ThomasThee in de hal van de kerk. Onder het genot van een kopje thee is er alle tijd om over verschillende onderwerpen met elkaar van gedachten te wisselen.

Opgeven is niet nodig en iedereen is van harte welkom!

ThomasBoek



In mei bespreken we het nieuwste boek van Michel Houellebecq, *Serotonine*.

'Misschien is het waar dat elke schrijver maar één boek schrijft. Maar in het geval van Houellebecq is het steeds wel een relevant boek. Opnieuw luidt hij de doodsklok over het zogenaamde vrije Westen dat zich heeft uitgeleverd aan de dictatuur van de vrije markt en niet meer weet wat van waarde is. Geen boek om vrolijk van te worden. Toch zit onder al deze cultuurkritiek een verlangen. Een verlangen dat de schrijver deelt met de Schriften. Maar wie deze verhalen niet kent - en dat lijkt het geval te zijn in zijn romans - heeft nog maar heel weinig in handen.'

Zoals altijd, is het vooraf gelezen hebben van het boek niet noodzakelijk, maar altijd aan te bevelen. Hartelijk welkom!

Donderdag 9 mei 20.00 uur, toegang € 5,00 incl. koffie/thee

ThomasFilm

The Sense of an Ending (2017), regie Ritesh Batra

Tony Webster leidt een teruggetrokken en rustig bestaan. Wanneer zijn verleden hem plotseling lijkt in te halen, is het gedaan met de rust. Hij wordt gedwongen de waarheid over zijn eerste liefde onder ogen te zien en de consequenties van de beslissingen die hij lang geleden maakte. Naar het boek van Julian Barnes.



'Over zonde kan men zeer theologisch spreken. Maar het is ook goed om het heel concreet te doen: als het missen van de kansen en mogelijkheden die een mens had. In deze film is dat niet alleen zeer concreet, maar schemert ook iets door als hoe God naar mensen kijkt: met mededogen en begrip, ook in zijn onmogelijkheid iets van het leven te maken.'

Let op:

**Vrijdag 24 mei 19.30 uur ThomasTheater,
toegang € 7,50 incl. koffie/thee en een drankje.**

ThomasOpen presenteert:

Lunchconcerten

14 mei – **Joanna Rotberg, piano**

28 mei – **Duo Alicante**

Alice Gort-Switynk, sopraan en blokfluit; Nelleke ter Berg, gitaar

U bent welkom vanaf 12.00 uur. Er is dan koffie en thee, de toegang is gratis.

De concerten vangen aan om 12.30 uur en duren een half uur.

Leerhuis Amsterdam Tenach & Evangelie

KORAN LEZEN

Inleider: Anton Wessels, theoloog en arabist

Zaterdag 4 en 18 mei 10.30 uur Thomaskerk

DE SCHOOL VAN MISKOTTE

De bijeenkomsten worden geleid door **Wilken Veen** (predikant voor het leerhuis) en **Evert Jan de Wijer** (predikant Thomaskerk).

Dinsdag 14, 21 mei en 4 juni 20.00 uur Thomaskerk

LEOPOLD

J.H. Leopold (1865-1925) was leraar klassieke talen in Rotterdam. Zijn grootheid als dichter drong pas langzaam, vooral na zijn overlijden, door. Inmiddels geldt hij als een van onze grootsten met een tamelijk bescheiden oeuvre.

Wessel ten Boom is theoloog en kenner van poëzie.

Zaterdag 11, 25 mei en 1 juni 10.30 uur Thomaskerk

JAN KOOPMAN EN HET SPREKEN VAN DE KERK

Op 13 december j.l. promoveerde **Niels den Hertog** op een proefschrift over de theologie van Jan Koopmans.

Dinsdag 28 mei 20.00 uur Thomaskerk

**Het programma Leerhuis Amsterdam Tenach & Evangelie voorjaar 2019 staat op
www.thomaskerk.nl**

Colofon

Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam
Telefoon 020-673 81 71 (koster Roelf Koning)
www.thomaskerk.nl

Predikant: ds. Evert Jan de Wijer, tel. 020-673 92 30
Email: predikant@thomaskerk.nl

Telefonisch spreekuur:
dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 – 10.00 uur

Inlooppreekuur in de predikantskamer:
iedere woensdag tussen 12.00 en 14.00 uur

Pastorale nood:
telefonisch via doorschakeling 24/7 bereikbaar

Voorzitter kerkenraad: Jan Piek	tel. 020-661 10 00
Scriba	scriba@thomaskerk.nl
Koster Roelf Koning	tel. 020-673 81 71
Autodienst: Dick van Dijk	tel. 020-644 88 11