



## Maandbericht Mei 2016

### Overweging

‘wat is dan een mensje dat gij hem gedénkt,  
de mensenzoon  
dat gij hem bezóekt?’ (Psalm 8, 5)

Ergens in de film *the meaning of life* van Monty Python blijkt een oude vrouw maar moeilijk te overtuigen van het verzoek van twee dubieuze artsen om haar organen te hunner beschikking te stellen. Ze gebruikt ze immers nog. Uit de koelkast – het blijft een absurdistische film – komt een glimlachende entertainer aanzetten die haar zingend meevoert naar het grote universum. Kometen schieten voorbij. Melkwegen ontrollen zich. ‘Onthoud’, zo zingt de entertainer, ‘dat je maar een klein stofje bent op één van die vele, vele planeten die met een peilloze snelheid door de kosmos wentelen’. Aan het eind van de rit is de vrouw overtuigd. Ze mogen haar hebben. Want wat stelt zij nu helemaal voor?

Het volkomen tegendeel van deze opvatting wordt uitgedragen in deze psalm. Wat is de mens, zo klinkt het daar in het centrale gedeelte, wat is de mens dat Gij zijner gedenkt? Hoe bestaat het dat Gij in die enorme veelheid en uitgestrektheid van hemelen, maan en sterren, uitgerekend mij op het oog hebt?

Op onze beurt schrikken wij daar ook weer van. Is dat niet een enorme verantwoordelijkheid waaronder wij dreigen te bezwijken? Sterker nog, zijn wij daar niet reeds lang en breed onder bezweken? Zijn wij onze grenzen niet verre te buiten gegaan en doen wij dat niet nog steeds? Putten wij de aarde en al wat daarboven en daaronder is niet uit in onze consumptiedrift en oorlogszucht? Moesten wij eigenlijk niet eens een toontje lager zingen?

De mens is echter in deze psalm geen godenzoon en geen koningszoon. Hij is een ‘mensje’. Inderdaad maar een stofje, een radertje in dat hele grote geheel. Maar bij uitstek in dat mensje stelt God belang. En daarover raakt de psalmist maar niet uitgezongen. Zijn verwondering daarover kent geen grenzen. God had zich van alles kunnen verkiezen, maar hij koos nu juist bij uitstek voor dat stofje, voor de kwetsbaarheid van het mensje. De Heer koos voor de kwetsbaarheid.

En opmerkelijk genoeg hebben de machten en krachten het daar niet van terug. Zij wijken. De wraakzucht van de vijand – de legendarische Leviathan die huist in de diepte van de zee – wordt het zwijgen opgelegd door de mond van kinderen en zuigelingen. Niet door de kracht van nog meer geweld, lik-op-stuk beleid of *zero tolerance* maar door de nog kleinere en meest kwetsbare mensjes onder de mensjes. Door de zachte krachten. De schepping ontpopt zich opnieuw. Alle maakfels van de handen des Heren worden onder de voeten van deze mensjes gelegd: wolvee, runderen, zij alle, en ook de beesten op de velden. De vogels van de hemel en de vissen in de zee. Wat trekt langs de paden van de zeeën. Hoe is het mogelijk? Ja, het is misschien ook niet mogelijk. Maar soms valt het je toe. Als in een zoete droom.

Evert Jan de Wijer

## Uit de kerkenraad

### Maurice van Elven met pensioen

Op 29 mei aanstaande nemen we officieel afscheid van Maurice. De afgelopen 10 jaar heeft hij als cantor-organist de muzikale invulling van de diensten verzorgd. Met enthousiasme repeteerde hij met de cantorij, die regelmatig aan de diensten meewerkte. In de dienst van deze morgen zal Maurice voor de laatste keer als cantor-organist de gemeentezang en de cantorij begeleiden. Wij wensen Maurice voor de toekomst het allerbeste toe!

's Middags om **14.30 uur** zal een concert plaatsvinden met diverse werken van Maurice, uitgevoerd door een aantal collega's en door Maurice zelf. U wordt van harte uitgenodigd dit concert bij te wonen. Na afloop wordt een receptie gehouden.

### Aantreden nieuwe organist

Wij zijn buitengewoon verheugd dat we een goede opvolger voor Maurice gevonden hebben in de persoon van Harmen Trimp, die per 1 juni bij ons begint.

Bij een aantal van u is hij misschien al bekend. Hij is vervangend organist voor Jos van der Kooy in de Westerkerk en begeleider van Capella Westerkerk. Verder is hij hoofdorganist in de vieringen in de kapel van het VUmc. Naast zijn met een Master of Music bekroonde conservatoriumopleiding met hoofdvak orgel, heeft hij een Master Religiegeschiedenis en een Bachelor Geschiedenis.

Hij wil zijn ruime ervaring als kerkmusicus graag inzetten in de diensten van onze gemeente. Wij heten Harmen van harte welkom in de Thomaskerk en hopen op een vruchtbare samenwerking..

---

## Diaconie

Even voorstellen...



Mijn naam is Dorien Keus en sinds 1 april werk ik als diaconaal opbouwwerker in Amsterdam Zuid. Diaconaal opbouwwerker wil zeggen dat ik in dienst ben bij de Protestantse Diaconie en de gemeentes in Amsterdam Zuid ondersteun bij hun diaconale taak in de buurt. In de verschillende wijken gebeurt al heel erg veel door diakenen en andere gemeenteleden: buurttafels, thee, inloop, bezoekwerk... Ik probeer daarbij te helpen, te vernieuwen en organisaties met elkaar te verbinden. Omdat ik nog maar net begonnen ben, bestaan mijn dagen nu vooral uit het leren kennen van de mensen in en buiten de kerken in Amsterdam Zuid. Als de plannen concreter worden, laat ik dat uiteraard weten.

Over mezelf: ik woon in Amstelveen, ben getrouwd met Ronald en samen hebben we twee kinderen van 1 en 3 jaar oud. Hiervoor werkte ik als JOP Jeugdwerker in Amstelveen. U kunt me bereiken op 06-22331140 en via [d.keus@diaconie.org](mailto:d.keus@diaconie.org).

---

## Thomas50

In aanloop naar de viering 50 jaar Thomaskerk heeft prof. dr. Pieter Drenth een lezing gehouden over het onderwerp 'Religie en Wetenschap'. Een interessante en succesvolle avond met veel bezoekers. De power point slides kunt u vinden op onze website [www.thomaskerk.nl](http://www.thomaskerk.nl)

Op zaterdag 21 en zondag 22 mei vieren wij het 50-jarig bestaan van de Thomaskerk. Voor zaterdag 21 mei is een uitgebreid programma samengesteld. U heeft daarvoor een uitnodiging ontvangen. Het programma van de zaterdag kunt u vinden op onze website. Aanmelden graag vóór 16 mei per e-mail naar [bureau@thomaskerk.nl](mailto:bureau@thomaskerk.nl). Aan het eind van het programma is er een buffet en wilt u daaraan deelnemen, vermeld u dat dan bij uw aanmelding.

## Jubileumdienst

Het spreekt vanzelf dat ook de dienst op zondag 22 mei in het teken zal staan van het vijftigjarig bestaan van de Thomaskerk. In een heuse 'Mis met drie heren', te weten de nog in leven zijnde voorgangers van de gemeente, Wim van der Sluijs, Ad van Nieuwpoort en Evert Jan de Wijer, zal feestelijk stilgestaan worden bij dit vrolijke feit. Zowel toepasselijk als stoutmoedig lezen wij bij deze gelegenheid één van de laatste hoofdstukken uit het boek Openbaring waarin de ziener zicht krijgt op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een plaats waar alle tranen gewist zijn en de dood niet meer zal zijn. Zo nu en dan was de Thomaskerk de afgelopen vijftig jaar even zo'n plek. En we hopen en bidden dat het zo ook de komende jaren zal blijven.

---

## Kerkdiensten

1 mei	10.30 uur	Ds. E.J. de Wijer
5 mei	<b>7.30 uur</b>	Ds. E.J. de Wijer, Ds. N.G. Scholten, Hemelvaartsdag Ochtendgebed in de Willem de Zwijgerkerk Thomaskerk <b>gesloten</b>
8 mei	10.30 uur	Ds. N.G. Scholten
15 mei	10.30 uur	Ds. E.J. de Wijer, Pinksteren, Schrift & Tafel
22 mei	10.30 uur	Ds. E.J. de Wijer, Ds. A.G.L. van Nieuwpoort, Ds. W.G. van der Sluijs, jubileumdienst
29 mei	10.30 uur	Ds. E.J. de Wijer
5 juni	10.30 uur	Ds. E.J. de Wijer

## Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag vallen dit jaar samen op donderdag 5 mei. De kerken van Zuid vieren deze feestdagen met een uniek programma. Te beginnen met een ochtendgebed in de Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14 's morgens om 7.30 uur. Vervolgens om 8.00 uur een wandeling door Zuid langs plekken die ons doen stilstaan bij vrijheid en de grenzen aan vrijheid. De wandeling eindigt bij de Oranjekerk waar om 11.00 uur een Vrijheidsbrunch begint. Graag zelf wat te eten meenemen, voor drinken en soep wordt gezorgd. De Thomaskerk is die dag **gesloten**.

## Pinksteren

Eerste Pinksterdag 15 mei wordt om 10.30 uur een feestelijke dienst gehouden omlijst met prachtige muziek van Mozart. Uitgevoerd worden Kirchensonaten door Marianne Lammertsma en Linda Lopes Cardozo, viool; Wieke Meijer, violoncello en Maurice van Elven, orgel. Voor de kinderen is er KleineThomas en voor de allerkleinste BabyThomas.

## Jubileumdienst

Op zondag 22 mei zal om 10.30 uur de jubileumdienst gehouden worden in de jarige Thomaskerk, met medewerking van de Thomascantorij.

De Cantate Domino van Dieterich Buxtehude zal klinken en de uitvoerenden zijn: Amber Breunis, sopraan; Vera Alkemade, sopraan; Timotheus Maas, bariton en Maurice van Elven, orgel.

Voor de kinderen is er KleineThomas en voor de allerkleinsten BabyThomas.

Voor deze dienst is aanmelden niet nodig.

---

## Agenda

4 mei		<b>Geen</b> meelezen en <b>geen</b> ThomasThee
10 mei	12.30 uur	ThomasLunchconcert
11 mei	14.00 uur	Meelezen op woensdag
	15.00 uur	ThomasThee
18 mei		<b>Geen</b> meelezen en <b>geen</b> ThomasThee
24 mei	12.30 uur	ThomasLunchconcert
25 mei	13.00 uur	Middaggebed Stiltekapel
	14.00 uur	Meelezen op woensdag
	20.00 uur	ThomasLeerhuis
1 juni	14.00 uur	Meelezen op woensdag
	15.00 uur	ThomasThee

---

## Activiteiten

### Stiltekapel

De Stiltekapel biedt middenin de week een moment van rust en bezinning voor buurtbewoners en mensen die werken op de Zuidas. De kapel is elke woensdag open van 12.30 tot 13.30 uur (bereikbaar via de hof achter de kerk).

Op woensdag **25 mei** wordt om 13.00 uur een kort middaggebed gehouden door ds. Evert Jan de Wijer. Organist: Maurice van Elven.

### ThomasThee

De ThomasThee is inmiddels een bekend begrip geworden in de Thomaskerkgemeente.

Tussen 15.00 en 16.30 uur is er alle tijd om elkaar op een gezellige en ontspannen manier te ontmoeten. De ThomasThee van 4 en 18 mei komt te vervallen. In plaats daarvan wordt op **11 mei** een ThomasThee gehouden. Iedereen van harte welkom!

Informatie: Nel Hagemeijer, telefoon 020-6190151.

---

## Stichting ThomasOpen presenteert:

### ThomasLunchconcerten

#### 10 mei - **De firma Continuo**

Sanne Vos, blokfluit en fagot; Douwe van der Meulen, hobo;  
Jan van Grootheest, klavecimbel

#### 24 mei - **Roijackers & de Man**

Emma Roijackers, viool; Laurens de Man, piano

U bent welkom vanaf 12.00 uur, er is dan koffie en thee. De toegang is gratis.

Het concert begint om 12.30 uur en duurt een half uur.

---

## Cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden

In Amsterdam vindt al jaren de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden plaats. De lessen zijn op dinsdagochtend, op een locatie in Amsterdam.

De cursus gaat in september van start en duurt drie jaar, maar het is ook mogelijk om gedeelten te volgen. 'Een vooropleiding is niet nodig, interesse wel!', schrijft de organisatie.

Informatie over de cursus is beschikbaar en kunt u opvragen bij Jacqueline Michielsen via telefoon 020-53 53 700 of per e-mail [secretariaat@protestantsamsterdam.nl](mailto:secretariaat@protestantsamsterdam.nl)

---

## Colofon

**Thomaskerk**, Pr. Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam

Telefoon 020-673 81 71 (koster Roelf Koning)

[www.thomaskerk.nl](http://www.thomaskerk.nl)

Predikant: ds. Evert Jan de Wijer, tel. 020-673 92 30

Email: [predikant@thomaskerk.nl](mailto:predikant@thomaskerk.nl)

**Telefonisch spreekuur:** dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 – 10.00 uur

**Inloopspreekuur in de predikantskamer:** iedere woensdag tussen 12.00 en 14.00

**Pastorale nood:** telefonisch via doorschakeling 24/7 bereikbaar.

Voorzitter kerkenraad: Jan Piek

tel. 020-661 10 00

Scriba: Thea van Zanten

tel. 020-676 63 05

Koster: Roelf Koning

tel. 020-673 81 71

Autodienst: Dick van Dijk

tel. 020-644 88 11